

*Nu vader er niet meer is
resteert alleen de herinnering
maar die is zo geweldig dat hij daarin
voor ons blijft leven.*

Vroom aandenken aan

Michel DERIEMAEKER

echtgenoot van Julia VERHELST

geboren te Nukerke op 23 april 1903

en godvruchtig overleden te Nukerke

op 9 november 1994,

gesterkt met het sakrament van de zieken.

Aan elk mensenleven komt een einde, ook als het ons tot op hoge ouderdom gegund is. Zo is het ook voor deze lieve man van wie het leven na eenennegentig jaar, nu bij de Heer zijn bekroning en voltooiing vindt.

Michel, jij bent steeds een harde werker geweest, hardig en bedreven in het kneden van het brood, een dagtaak die nooit af was; brood dat groeide in de nacht en in de vroege morgen, toen natuur en mens nog slapen... jouw smaak stak erin... jouw hart. Het brood onder jouw handen werd brood van liefde voor echtgenote en kinderen, het werd „gebroken brood” gedeeld en aan huis gebracht naar de mensen toe. Als diepgelovig mens heb je het beleefd zoals in het lied:

Het brood dat God ons gaf
het groeit van boven af
het is uit hemels koren
het is uit God geboren.

Michel, jij hebt ons door jouw voorbeeld de adel geleerd van minzame omgang, aandachtig en begripvol luisteren en graag beamend wat goed is. Rustig

en zachtmoedig van karakter, was je één en al dienstbaarheid, bezorgd voor anderen, vooral voor jouw geliefde echtgenote, voor wie je dag en nacht tot op jouw laatste levensdagen geen moeite gespaard hebt om op haar wenken steeds bij te springen en behulpzaam te zijn.

Wij mochten in jou ook ontdekken en waarderen de adel van gelovig mens te zijn: jouw christelijke overtuiging sierde als een gouden draad jouw ganse leven en was de ziel van je inzet voor het goede doel.

Jij was een tevreden mens, gelukkig, gevoelig en ook dankbaar voor de attenties van jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, die je zo nauw aan het hart lagen.

Warmmenselijkheid en dankbaarheid straalden uit jouw ogen. Vooral in jouw laatste levensperiode, toen jij de goede zorgen van het personeel van de Samaritaan en Jericho mocht ervaren, lag een „dank u” steeds op je lippen.

Michel, wij danken je, omdat je voor ons allen in jouw leven gestalte hebt gegeven van Gods goedheid en menslievendheid en wij hopen dat jij opgenomen bij de Heer voor ons een goede voorspreker zal zijn.

Julia VERHELST;

Robert en Cecile DERIEMAEKER-AELVOET,

kinderen en kleinkinderen;

Nobert en Mariette DERIEMAEKER-GEENENS,

kinderen en kleinkinderen;

Hubert en Cecile DERIEMAEKER-DE WEER,

kinderen en kleinkinderen;

De families DERIEMAEKER-RADIS en

VERHELST-CORNELIS-BATTEAUW

danken voor uw intens medeleven.

Nadienst op maandag 19 december om 19 uur.



Gedenk mij
Gij die mijn
Vrienden waart